

Σύλλογος “Αγάπη” Βασιλικής Κόμνου



*Ζεις μόνο μια φορά
γι αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαρογελαστά,
να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου μετέπο και
όταν σου δίνουν κάπι ρε να ήσει ευχαριστώ!...*

Vasiliki

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΑΠΗ” ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΝΟΥ

Καρδία Θεσσαλονίκης | Τηλ. 6974 923941
syllogosagapivasilikikomnou@yahoo.com

Βασιλική Κόμνου:

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου το 2004 από την Ελένη Τσώνη και τον Δημήτρη Κόμνο. Η μεγάλη της αγάπη από το ποδόσφαιρο, όπου το ταλέντο της φάνηκε από μικρή ηλικία! Δυναμική αλλά παράλληλα ευαίσθητη και τρυφερή μοίραζε πάντα γύρω της ΑΓΑΠΗ...μία αγάπη μοναδική...αληθινή...ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ!!! Η μοίρα όμως της έπαιξε άσχημο παιχνίδι...μία ιογενή μυοκαρδίτιδα της άλλαξε τα σχέδια...και έπειτα από μεγάλο αγώνα που έδωσε για 3 περίπου χρόνια για την τραυματισμένη καρδούλα της...τελικά «έφυγε» στις 1 Ιουνίου του 2019 αφήνοντας πίσω της ένα αναπλήρωτο κενό αλλά παράλληλα και ένα άπλετο ΦΩΣ που θα συνεχίσει να φέγγει για πάντα!

Λόγια της μητέρας...

Όταν γινόμαστε γονείς, δεν υπάρχει τίποτε πιο φυσικό από το να αφήνουμε τη σκέψη μας να περιπλανηθεί στο μέλλον. Οι σκέψεις μας δημιουργούν εικόνες...εικόνες όμορφες χωρίς τίποτα άσχημο...Μέσα στο μυαλό μας δημιουργούμε έναν όμορφο ιδανικό κόσμο που περιλαμβάνει το παιδί μας. Όταν το παιδί μας «φύγει» είτε ως αποτέλεσμα μιας ασθένειας είτε κάποιου ατυχήματος, στην αρχή αυτός ο κόσμος καταρρέει...όμως απλά «έφυγε από εδώ» και πήγε στον ουρανό δίπλα στο Χριστό και στην Παναγία μας, πήγε σίγουρα σ'έναν τόπο Φωτός, ασύγκριτα καλύτερο από τον κόσμο όπου ζούμε εμείς! Ένας μεγάλος άγιος, που έδωσε τη ζωή του για το Χριστό και τους συνανθρώπους του, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έλεγε στους γονείς που είχαν αποχαιρετίσει τα παιδιά τους:

«Έτσι, αδελφοί μου, να μη λυπάστε για τους νεκρούς, αλλά να κάνετε ό,τι μπορείτε για την ψυχή τους: συλλείτουργα, μνημόσυνα, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες...Και μάλιστα να μη κλαίτε για τα μικρά παιδιά, που είναι σαν Άγγελοι μέσα στον παράδεισο. Το παιδί σου, του Θεού ήταν...και όταν σου το χάρισε ο Θεός, σε τίμησε. Και τώρα πάλι, που σου το πήρε, σου τίμησε το παιδί σου να χαιρεταί πάντοτε στον παράδεισο και συ να κάθεσαι να κλαίς είναι άπρεπο. Ένας βασιλιάς σου γυρεύει το παιδί σου να το κάμει βεζίρη και χαίρεσαι να του το δώσεις. Πόσο μάλλον που σε αξίωσε ο πανάγαθος Θεός και πήρε καρπό από την κοιλιά σου και έβαλε το παιδί σου μέσα στον παράδεισο και σου το φυλάγει να σου το παραδώσει στην Δευτέρα Παρουσία, να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, για να λάβεις τον «μισθό σου» να χαίρεσαι πάντοτε μαζί του! Έτσι λοιπόν όλοι εμείς...μία ομάδα ανθρώπων που γνωρίσαμε, ζήσαμε και αγαπήσαμε την Βασιλική αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ» Βασιλικής Κόμνου για να κάνουμε όχι μόνο ότι μπορούμε για την Ψυχή της αλλά και για να προσφέρουμε με την σειρά μας βιόθεια και αγάπη σε άλλα παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καρδούλα τους!»

Σ' ευχαριστούμε Βασιλική μας...σ ευχαριστούμε «φραουλίτσα» μας για όλα όσα μας έχει δώσει έως τώρα αλλά και για όσα συνεχίζεις να μας δίνεις!

Σκοποί του Συλλόγου:

1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων με καρδιολογικές παθήσεις
2. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των ανηλίκων με καρδιολογικές παθήσεις
3. Η παροχή συμπαράστασης και βοηθείας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
4. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης.
5. Ειδικά προγράμματα συμβουλευτικής από ειδικούς ιατρούς καρδιολόγους και παιδοκαρδιολόγους καθώς και από άλλες ειδικότητες και κλάδους όπως διαιτολόγους και γυμναστές.
6. Ενίσχυση των οικογενειών που τελούν σε ένδεια. Αυτή θα είναι ηθική υλική και επιστημονική υποστήριξη θα προσφέρεται στα πλαίσια της προστασίας και βοήθειας σε όσα παιδιά πάσχουν από Καρδιοπάθειες, καθώς και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή θα συνδράμει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που πάσχουν από καρδιολογικά νοσήματα. Τα ανωτέρω θα έχουν ως ειδικότερο στόχο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης που σχετίζεται με την βιόθεια και συμπαράσταση καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση πολιτικών και θεσμικών οργάνων.
7. Επισκέψεις στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων της Ελλάδας.
8. Η σύσταση ομοσπονδίας με άλλους συλλόγους, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οργανισμούς και φορείς νομικά αναγνωρισμένους, οι σκοποί των οποίων είναι παρόμοιοι με το σωματείο **Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» Βασιλικής Κόμνου.**